

# BLAUWBAARD

Er was eens lang geleden  
een schatrijk edelman,  
die burchten en kastelen,  
zo schoon men denken kan,

bezat; en al zijn kamers  
en zalen, ruim gebouwd,  
die schitterden en blonken  
van zilver brons en goud.

Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Oho  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Hey Hey  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Oho  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Hey Hey

De meubels waren kostelijk  
gebeeldhouwd en verguld,  
met zilveren serviezen  
de kasten opgevuld.

Er hing in elke feestzaal  
een lichtkroon van kristal,  
kortom: 't was louter weelde  
en luister overal

Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Oho  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Hey Hey  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Oho  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Hey Hey

En toch, bij al zijn schatten  
en overvloed op aard,  
speet hem één zaak geweldig:  
hij had een blauwe baard.

Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Oho  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Hey Hey  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Oho  
Blauwbaard, Blauwbaard, Blauwbaard, Hey Hey



# BLAUWBAARD

En blauwbaard die was weg, die was op reis ja, naar Japan  
En de meisjes thuis maar feesten met veel dansen en gezang  
Hoe prachtig oh hoe heerlijk, en kijk hier is nog meer,  
Zo riepen de vriendinnen  
En juichten keer op keer!!

Haar zusters en vriendinnen, bezochten haar alras  
Ze wisten toch dat Blauwbaard, voor lang afwezig was  
De giechelende meisjes, die keken in het rond  
Ze zagen dat echt alles, uit edelsteen bestond

En blauwbaards vrouw beloofde dat zij het wellaten zou  
Blauwbaard nu reisvaardig omhelsde vlug zijn vrouw  
Toen blauwbaard was vertrokken, vroeg niemand zich nog af  
Of hij zijn vrouw soms miste, al lag hij in zijn graf

En blauwbaard die was weg, die was op reis ja, naar Japan  
En de meisjes thuis maar feesten met veel dansen en gezang  
Hoe prachtig oh hoe heerlijk, en kijk hier is nog meer,  
Zo riepen de vriendinnen  
En juichten keer op keer!!

Hoe prettig, want ze waren, nog altijd voor hem bang  
Nu kom men vrij door kamers, door zaal salon en gang  
De giechelende meisjes, die keken in het rond,  
Ze zagen dat echt alles, uit edelsteen bestond

En blauwbaards vrouw beloofde dat zij het wellaten zou  
Blauwbaard nu reisvaardig omhelsde vlug zijn vrouw  
Toen blauwbaard was vertrokken, vroeg niemand zich nog af  
Of hij zijn vrouw soms miste, al lag hij in zijn graf

En blauwbaard die was weg, die was op reis ja, naar Japan  
En de meisjes thuis maar feesten met veel dansen en gezang  
Hoe prachtig oh hoe heerlijk, en kijk hier is nog meer,  
Zo riepen de vriendinnen  
En juichten keer op keer!!

En blauwbaard die was weg, die was op reis ja, naar Japan  
En de meisjes thuis maar feesten met veel dansen en gezang  
Hoe prachtig oh hoe heerlijk, en kijk hier is nog meer,  
Zo riepen de vriendinnen  
En juichten keer op keer!!

